

Toen in het voorjaar van 2020 door het Coronavirus kerkdiensten en veel andere kerkelijke activiteiten niet door konden gaan, schreef ds. Bart Vijfvinkel regelmatig een brief/overweging opdat we ons juist ook in die tijd met elkaar verbonden wisten. Inmiddels zitten we in de tweede golf en in de tweede lockdown. In november hervatte Bart Vijfvinkel het schrijven van de brieven aan de gemeente. Reacties welkom: predikant@pknwormer.nl

21 januari 2021

Beste mensen,

De tweede lockdown duurt alweer enige weken en valt menigeen zwaarder dan de eerste. De hele coronacrisis vraagt veel geestelijk uithoudingsvermogen en iedereen kijkt uit naar de dag dat alles weer normaal wordt.

Fred

Gisteren werd ik vrolijk van Fred, een verstandelijk gehandicapte man, die minister Hugo de Jonge een dikke knuffel gaf toen hij hem zag bij het prikmoment in 's Heerenloo, de instelling waar hij woont. Al is `vrolijk` bij nader inzien het woord niet. Ik was eerder een beetje ontroerd. In Fred kregen al die



mensen een gezicht die door corona geraakt worden, die hun geliefden niet kunnen zien, die meer dan gemiddeld afhankelijk zijn van anderen, die niet kunnen begrijpen wat een virus is en waarom alles anders is dan anders (ik dacht aan Jezus' woorden `Zalig de armen van geest`, ook al

bedoelde Jezus daarmee niet de mensen met een verstandelijke beperking, maar de mensen die geen geestkracht meer hebben. Zij die moe en verslagen zijn door wat hen overkomen is).

Een spontane knuffel, een blije De Jonge. Een glimp van het Koninkrijk, waarom niet?

We are the champions

Misschien herkent u het, maar deze tijd maakt mij wat gevoeliger.

Afgelopen vrijdag was ik in winkelcentrum Boven 't Y voor een boek. De lokale boekhandel - Boekhandel van Noord - is gewoon open, in die zin dat je er gewoon boeken kunt bestellen en deze kunt afhalen bij de servicebalie van de vlakbij gelegen supermarkt. Nadat ik mijn boek had afgehaald liep ik nog even

langs de boekwinkel en zwaaide met mijn boekentas naar de boekhandelaar om te laten weten dat de bestelling goed was `aangekomen`.

Het winkelcentrum was nagenoeg uitgestorven, de meeste winkels zaten achter rolluiken. Voor de Mc Donalds stond een violist. Terwijl ik terugliep naar mijn fiets zette hij, begeleid door muziek uit zijn gettoblaster, `We are the champions` van Queen in. Het klonk melancholiek, een beetje droevig, en verlangend.

`Wij zijn de kampioenen, mijn vrienden`. Liza Minelli zong het lied op het in 1992 op het `Freddie Mercury Tribute Concert for Aids Awareness`* als hommage aan de aan aids overleden frontman van Queen, Freddie Mercury. Nu zong die viool in dat verlaten winkelcentrum het als hommage aan alle mensen wereldwijd die slachtoffer zijn van de coronapandemie. Althans, zo hoorde ik het. En even moest ik een traantje wegslikken.



Op de terugweg schoten me de woorden van Paulus te binnen – het kwam waarschijnlijk door dat woordje `Champignons` (kampioenen, overwinnaars) dat in mijn hoofd rondzong: `Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer.` (Romeinenbrief, hoofdstuk 8 vers 37-39)

* Het concert was een hommage aan Mercury, maar dat niet alleen. Doel was ook om meer bewustzijn met betrekking tot hiv en aids te creëren. Alle opbrengsten van het concert zijn naar aids gerelateerde goede doelen gegaan (wikipedia).



Inauguratie

Trump is vertrokken uit het Witte Huis. Vanmiddag zullen Joe Biden en Kamela Harris worden geïnaugureerd. In zijn eerste rede na zijn verkiezing tot president zei Biden:

“Ik ben trots op de coalitie die we hebben gevormd, de breedste en meest diverse in de geschiedenis.
Democraten, Republikeinen en Onafhankelijken.
Progressieven, gematigden en conservatieven.
Jong en oud.
Stedelijk, voorstedelijk en landelijk.
Homo, hetero, transgender.
Wit. Latino. Aziatisch. Indiaan.

Amerikanen hebben ons opgeroepen om de krachten van fatsoen en rechtvaardigheid te bundelen. Om de krachten van de wetenschap en de krachten van hoop te bundelen in de grote veldslagen van onze tijd.

De strijd om het virus te beheersen.
De strijd om welvaart op te bouwen.
De strijd om de gezondheidszorg van uw gezin veilig te stellen.
De strijd om raciale gerechtigheid te bereiken en systemisch racisme in dit land uit te bannen.
De strijd om het klimaat te redden.
De strijd om het fatsoen te herstellen, de democratie te verdedigen en iedereen in dit land een eerlijke kans te geven.”

We are the champions... Vanmiddag is de inauguratie. Ik ga ervoor zitten. En als ik weer een boek ga ophalen hoop ik dat die violist er weer staat.

Hartelijke groet, Bart Vijfvinkel

Mocht u het werk van onze gemeente willen ondersteunen met een extra gift dan kunt u deze overmaken op
NL30 RABO 0394.9353.06 ten name van
Protestantse Gemeente Wormer. Een deel van de gift zal ook gaan naar de diaconie: de dienst van de kerk in de wereld.